



utsikt från en skärgårdsö

Två itusågade kolonistugor från 40-talet i Stockholms skärgård blev ett charmigt hus som småningom fick sällskap av en friggebod. En stor härlig brygga, med plats för middagar, båtar och badliv kompletterade till slut sommarnöjet. Här bor Kjell Sporrang och det är han som förvandlat huset med kringliggande natur till ett litet paradiset. Klippskrevan, ängsmark, brygga och veranda; överallt har han planerat och byggt härliga uteplatser och rum för

eftertanke, ro och njutning. Exteriört är husen faluröda med klassiskt vita knutar, inomhus är det överallt vitlaserat. Blommor och grönska är viktigt i Kjells vardag; hans sommarparadis är fyllt av naturens egen växtkraft. En hel del möbler och objekt kommer dessutom från Kjells egen butik, Bohem, i Stockholm. Utsikten är en skiftande scenografi med Finlandsfärjor, Waxholmsbåtar och förbi-puttrande ekor med aktersnurror på glittrande vatten.

Från sjösidan ser man på långt håll stugorna med sin stora brygga och vitmålat träräcke. Träbord och sköna korgstolar blir en härlig matplats så fort vädret tillåter.



Av de två ihopbyggda kolonistugorna har Kjell skapat atmosfärsfyllda rum i svensk skärgårdsstil. Bland annat sattes ett överdimensionerat fönster in för att få mesta möjliga ljusinsläpp. Väggarna är klädda i råspont och liksom möblerna målade med vit så kallad Woodwashfärg. Trägolvet är lackat i vitt, den färgen och blått är genomgående i inredningen. Möbler och objekt kommer från den egna butiken men också från utlandsresor och sommarauktioner. Som till exempel gungstolen från Holland, trasmattorna från New York och lampfoten som är ett loppisfynd.

Blommor och grönska är viktigt i Kjells vardag; hans sommarparadis är fyllt av naturens egen växtkraft



De små sommarhusen är varsamt placerade på den sluttande tomten ned mot vattnet. Saker och ting placeras ut med van hand av Kjell; blomsterfröjd och praktiska ting samsas tillsammans lite varstans.



Den inglasade verandan hör det svenska skärgårdshuset till!
Matgruppen följde med vid husköpet och vitlaserades liksom golvet.
En fräsch blåvit bomullsruta har använts till hissgardinerna
längs den vinklade, generösa fönsterraden.

Utsikten är en skiftande scenografi med Finlandsfärjor, Waxholmsbåtar
och förbiputtrande ekor med aktersnurror på glittrande vatten



Här går man köksvägen för att komma
in i huset! Köket är minimalt men eftertänksamt,
funktionellt planerat. Utanför skymtar
en av husets många uteplatser.

Tvätttrummet har råspontade väggar likt flera av de andra
rummen. Lavoaren med marmorskiva är ett auktionsfynd
tillsammans med emaljkanne, tvättfat och tvålköpp.

Köksväggarna har fasettkakel och hyser en gammal
skåpinredning som målats och fått nygamla beslag. Den praktiska
vedspisen har många år på nacken men fungerar perfekt för
både matlagning och skön vämespridning.

I sovrummet »ramlar« man praktiskt taget ner i sängen
i det lilla utrymmet. Tapeten kommer från engelska Designers Guild
och lakanen i »skrynkelt-look« är från ett engelskt varuhus.